



Kanker neemt niet alleen je gezondheid maar wie je bent, of eigenlijk was. Het neemt je plezier, je ontspanning en genot.

Het neemt te vaak je werk, je rol als ouder of partner.

Kanker neemt je eigenwaarde, je zelfvertrouwen en te vaak je vrijheid. Kanker kent geen grenzen, geen noodrem of stopknop.

Het dendert door en zet je leven op z'n kop.



Wij zorgen voor een pauze, een paar uur tijd voor jezelf, uurtjes die lang daarna met je meegaan. Een moment waarin je weer in de spiegel durft te kijken en je de ogen herkent van de tijd vóórdát je kanker kreeg.

Stichting Look Good Feel Better wil mensen met kanker weer vertrouwen geven, in zichzelf en daarmee ook vertrouwen in het ziekteproces. Want wij vinden dat niemand met kanker zich eenzaam mag voelen of eigenwaarde mag verliezen.

“Je kijkt elke dag in de spiegel en denkt: wie ben ik eigenlijk? En als je er dan vervolgens weer uitziet zoals je zelf bent, dan voelt dat gewoon prettig en kan je weer vol vertrouwen de straat op.

Zonder even ziek te zijn.” Mariska

Kijk voor meer informatie op www.lookgoodfeelbetter.nl

